



# Onderweg

Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout  
Nummer 4, 42e jaargang, april / mei / juni 2019



Palmpasen

Vintage kledingbeurs

Onder de Toren

Profiel predikant(e)



## Colofon

Dit kerkblad wordt uitgegeven door de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout. Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, tel. 070-3245778

### Redactie:

Anne-Helene Borgts-Kooijmans (eindredacteur), Corrie Kleijndorst, Peter Sas

### Administratie-adres/bezorging/abonnementen:

Kerkelijk Bureau, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, tel.: 070-3245778

### Bijdragen Onderweg:

NL69INGB0000246128 t.n.v. Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel onder vermelding van 'Bijdrage Onderweg'.

U kunt uw kopij tot uiterlijk op de aangegeven data vóór 12.00 uur inleveren. U kunt de kopij sturen of mailen naar [ahborgts@gmail.com](mailto:ahborgts@gmail.com) én naar het Kerkelijk Bureau: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, Den Haag, [duinvre@xs4all.nl](mailto:duinvre@xs4all.nl). Bij het onderwerp graag vermelden 'kopij Onderweg'.

Wilt u informatie op de website laten plaatsen, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, [duinvre@xs4all.nl](mailto:duinvre@xs4all.nl).



Orgelconcert met Gert Boersma, zaterdag 6 april



## Data Onderweg 2019

Nummer	Deadline	Verschijningsdatum
5 (dubbelnummer)	12 juni	25 juni
6	14 augustus	27 augustus
7	11 september	24 september
8	9 oktober	22 oktober



## ZATERDAG 18 MEI 2019: ORGELCONCERT

Het derde en tevens laatste orgelconcert ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Van Vulpen orgel zal plaatsvinden op zaterdag 18 mei 2019.

Het concert wordt gegeven door Christiaan Ingelse, die van 1972 tot 1988 als cantor-organist aan de Duinzichtkerk verbonden was. Veel leden van onze wijkgemeente zullen zich Christiaan vast nog goed kunnen herinneren.

Op het programma staan werken van Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms en ook een eigen compositie.

Het concert - waarvan de toegang vrij is - vangt om 16.00 uur aan en duurt tot 17.00 uur. Na afloop bestaat de gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje in de Kapel te ontmoeten.

Wederom van harte bij u aanbevelen!

Sam Boelens

# Meditatie

## De kracht van het Evangelie

"We hadden met alles rekening gehouden, behalve met kaarsen en kerkdiensten." Deze verrassende uitspraak werd in 1989 gedaan door een hoge Stasi-officier na de val van de Berlijnse muur.

De uitspraak staat in het boek *Ge loaf laat een muur vallen*. Het boek is een prachtig relaas van ds. Christian Führer (1943-2014). 'Memoires van de Wende-dominee' is de ondertitel. Ik ben het boek aan het lezen ter voorbereiding op de reis van enkele gemeenteleden van de Duinzichtkerk en de Christus Triumfatorkerk naar Leipzig, in het Hemelvaartsweekend.

Wat mij treft in het boek is de manier waarop Christian Führer het evangelie een plek geeft in het leven van alle dag. Hij is een 'gewone' dominee. Eerst in wat kleine dorpjes, later in Leipzig. Hij is een huisvader ook. Hij schrijft liefdevol over zijn vrouw en kinderen. En hij is predikant. Hij schrijft over zijn worstelingen met het maken van een preek, pastorale nood bij gemeenteleden, gesprekken met de kerkenraad en 'meerdere' vergaderingen (in het Lutherse Duitsland de 'bisschop' of superintendent). Steeds weer lukt het ds. Führer om de eenvoud van het evangelie tot zich te laten spreken. Steeds weer vindt hij de juiste woorden – al zal hij dat zelf nooit zo zeggen. In het alles beheersende en onderdrukkende systeem van de DDR, vond hij in het Evangelie de ruimte en de vrijheid om mens te zijn. De kerk werd een vrijplaats. Daar heerste niet de staatsterreur, daar ademde de liefde, de vrijheid, de onderlinge betrokkenheid van het Evangelie van Jezus Christus.

In 1980 werd Christian Führer predikant van de Nikolaikirche in Leipzig. Het is de tijd van het conciliair proces - ook in de beide Duitslanden. Van 8 tot en met 18 november 1981 was er een 'Vredestiendaagse' in de kerken van Leipzig. Elke dag was er een vredesvesper. Het sloeg aan. In

een cultuur waarin je je niet mag uiten. Waar het hebben van een eigen mening gevaarlijk is, werd de kerk een open plek. Een veilige plek. Hier kon je uiting geven aan wat je echt bezighield. Wat je bezielde, wat je bang maakte. Hier ging het om gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. De week werd bezocht door zo'n 130 jongeren, sommigen met groene haren en zelfbedachte kleding, bepaald niet de doorsnee kerkbezoekers.

"Het kruis lag midden tussen de jongelui op de vloer, tussen doopvont en hoogaltaar. Zo kon iedereen zich voorstellen wat het was om 'gekruisigd' te worden: erop gelegd, vastgebonden of eraan vastgespijkerd. Ik zette een mand met huishoudkaarsen daarnaast neer. Begroeting. Korte inleiding. Samenzang. Een stuk op de gitaar. Toen richtte ik mij tot de groep. 'Wie iets wil zeggen, kan dat nu doen. Je neemt een kaars, steekt die aan en zet hem vast op het kruis. Wie gelovig is kan er een gebed bij uitspreken. Wie niet gelooft kan er gewoon bij zeggen: ik steek een kaars aan voor allen die ...' Meer zei ik niet.

Tot onze verbazing nam het gebeuren zijn eigen loop. We hadden gedacht dat een enkeling uit deze betrekkelijk grote kring iets zou zeggen of bidden. Dus waren we des te meer verrast toen bijna alle aanwezigen het woord namen, de een na de ander. En met elke brandende kaars die ze op het kruis zetten, werd de gewelddadigheid van het kruis minder. Alles sprak voor zichzelf en zette aan het denken. 'Nog steeds worden critici gekruisigd; je ziet wat ze met óns doen!' Met elke nieuwe kaars erbij groeide een kruis van licht. Zoals de opstanding de kruisdood overwint. Het was een wonderlijke aanblik." (pag. 105)

Deze Vredestiendaagse, ontwikkelde zich tot een avondgebed om de vrede. Vanaf 20 september 1982 was er elke maandagavond het Friedensgebet. Het hield verband met de koude oorlog en de plaatsing van kruisraketten. Soms was er maar een enkeling bij de vredesvesper. Het groeide pas weer aan toen de Nikolaikirche vanaf 1986 een centrum werd voor aanvragen van dui-



De Vredestiendaagse

zenden DDR-burgers die het land uit wilden, omdat ze niet meer tegen het DDR-systeem konden.

Toen het in 1989 echt onrustig werd in de DDR, toen werd juist het Friedensgebet in de Nikolaikirche het symbool voor het verlangen naar een omwenteling. Zo ontstond op 9 oktober 1989 'de vreedzame revolutie in Leipzig'. De 'dag van de beslissing', een maand voordat in Berlijn de Muur doorbroken werd. Zeventigduizend DDR-burgers begonnen na een vredesvesper een protestmars. In stilte. Met kaarsen. En soms een leus: 'Wir sind das Volk!' Het was de revolutie van de kaarsen. De politie greep niet in. Er was iets fundamenteel veranderd. Op 9 november viel de muur.

De memoires van ds. Christian Führer zijn intrigerend om te lezen. Het beschrijft de kracht van het Evangelie en de kracht van de liturgie. Het laat zien en meevoelen hoe mensen elkaar vinden in de heilige ruimte van de kerk. Hoe het geloof je vrij maakt. Iets om uit te dragen en te koesteren

Ds. Jaap van den Akker

(n.a.v. Christian Führer, *Ge loaf laat een muur vallen. Memoires van de Wende-dominee*, Middelburg, 2017. Oorspronkelijke titel: *Wird sind dabei gewesen. Die Revolution die aus der Kirche kwam*, Berlin 2008).

Van 30 mei tot en met 3 juni zijn er ruim twintig gemeenteleden van de Duinzichtkerk en de Christus Triumfatorkerk op bezoek bij de partnergemeente in Marienbrunn-Leipzig.



## Gemeenteberichten

### Oproep

De kerkenraad is op zoek naar ambtsdragers, met name ouderlingen, die een pastorale taak willen oppakken. De organisatie van het pastoraat in onze gemeente is eenvoudig van opzet, een kleine groep van pastorale ouderlingen en een grote groep, Team Meeleven. De leden van Team Meeleven hebben elk een bepaalde wijk. Zij onderhouden het contact met de oudere gemeenteleden in die wijk.

De ouderlingen richten zich op een bepaalde leeftijdscategorie gemeenteleden, waarbij het accent valt op ouderen (70 jaar en ouder). Daarnaast zijn er twee ouderlingen die zich richten op 40- en 50-jarigen en is er een jeugdouderling. Voor de groep dertigers en veertigers is op dit moment een vacature. Dat is jammer. Het zou fijn zijn als deze vacature snel zou kunnen worden ingevuld. Daarom hierbij een dringende oproep u te melden als kandidaat, bij mij of bij de scriba. Graag ga ik met u in gesprek over de inhoud van de taak.

### Hoe gaat het met je?

Wanneer we een bekende tegen komen, zeggen we het vaak tegen elkaar: "Hoe gaat het met je?". De vraag is vaak retorisch bedoeld en het antwoord veelal voorspelbaar: "Goed!". We zeggen het tegen elkaar, gewoonlijk uit beleefdheid. Er wordt geen echte vraag in gehoord van oprechte belangstelling voor jou. Dat is jammer, want daarmee laten we een kans liggen om met elkaar te komen tot een goed gesprek.

Overall waar mensen elkaar tegenkomen, bestaat de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Niet alleen binnen de kerk, maar uiteraard ook daarbuiten. Binnen de ruimte van de kerk komen we elkaar regelmatig tegen. Onder de koffie na afloop van de zondagse diensten, in de diverse groepen, tijdens vergaderingen, het koffie drinken 'bij de koster', het maandelijks samen eten e.d. Naast dit soort contacten is het in de kerkelijke gemeente heel gewoon om elkaar ook thuis te bezoeken, al dan niet op verzoek. Vaak

zijn dit gelegenheidsbezoekjes, vanwege een verjaardag of een jubileum.

Maar dergelijke bezoekjes kunnen ook resulteren in een ontmoeting, waarin iets gebeurt tussen gesprekspartners dat door betrokkenen als waardevol wordt ervaren. Doordat gesprekspartners zich voor elkaar open stellen. Eigenlijk kunnen we dit allemaal, ons voor elkaar openen, en toch wordt er ook tegenop gezien. Nog meer, wanneer daaraan ook nog het woord 'pastoraal' verbonden wordt. Pastoraat wordt dan als iets hoogdravends gezien, waarvoor je moet zijn opgeleid. Dat is niet het geval. Het enige dat nodig is, is de bereidheid en de vaardigheid naar elkaar te luisteren. Dit is niet altijd eenvoudig, zeker niet als je vol zit met je eigen verhaal. Maar door te oefenen, kun je dat leren en kun je de waarde gaan ontdekken van een goed gesprek, niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf. De vraag, 'hoe gaat het met je?', zal dan nooit meer klinken als daarvoor.

### Eten met de dominee

Een bijzondere vorm van ontmoeting is het samen eten bij gemeentelid thuis. De eerste maaltijd was bij ouderling Jenny Dupon. In een gastvrij onthaal en de bijzondere ambiance van een prachtig uitzicht

over Den Haag (en verder), hebben we heerlijk gegeten en van elkaars gezelschap genoten. Deelname daaraan kan ik u van harte aanbevelen.

### Diensten

Op 9 mei a.s. hoop ik weer voor te gaan in de Duizichtkerk. Op Hemelvaartsdag hebben we een gezamenlijke dienst in de Christus Triumfatorkerk en met Pinksteren vieren we het Feest van de Geest. Beide diensten hoop ik zelf te leiden.

Ds. Jaap van de Meent



## Aanbevolen:

### 'Wat is heilig?' van Rowan Williams

Hoe leef je met God? In zijn recent verschenen verzameling essays zoekt Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, naar antwoorden op deze vraag door de bijbel naast de levens van heiligen te leggen. Zoals een acteur, zanger of musicus een stuk indrukwekkend kan uitvoeren, zo kan ook een mensenleven dat gericht is op God ons inspireren en doen verlangen om ook in die richting te leven, beweert Williams. En inderdaad, tijdens het lezen wordt dat verlangen al aangewakkerd, zeker bij het zeer relevante hoofdstuk over stadsspiritualiteit. Een boek dat put uit de breedte en de hele geschiedenis van de christelijke traditie, maar daardoor alleen maar relevanter voor het heden lijkt te worden.

Van harte aanbevolen!  
Chris van Wieren





## Verder werken aan de Toekomst van ons Kerkgebouw

Bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente bent u bijgepraat over de besluitvorming van de kerkenraad rondom de toekomst van het kerkgebouw, in het bijzonder de plannen om de verbondenheid met de wijk verder te verdiepen, en de mogelijkheden om de kapel en bijgebouwen daartoe ook te verbouwen zodat het gebouw een opener uitstraling krijgt.

In februari is de programmacommissie van start gegaan die – vooruitlopend op meer definitieve plannen – op korte termijn een aantal activiteiten met en in de wijk wil gaan ontwikkelen. Deze enthousiaste groep mensen heeft eerst nagedacht over onze motivatie om vanuit de kerk activiteiten te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan sociale samenhang, zingeving, verbinding en betrokkenheid (het waarom?). Daarna is gesproken over wat ons daarbij onderscheidt en wat wij te bieden hebben (het hoe?). Tenslotte zijn een aantal mogelijke activiteiten genoemd, variërend van picknicken op het plein tot spelletjesmiddag en natuurwandeling (het wat).

Voor elk wat wils en vooral gericht op het bieden van ruimte en mogelijkheden voor contact en zingeving. Dit alles onder de (werk)titel: 'Onder de Toren' en met een fraai herkenbaar embleem.

De kerkenraad is inmiddels ook akkoord gegaan met dit initiatief en ondersteunt de inzet van een deeltijds kwartiermaker/programmeur voor 1 dag per week in de periode mei 2019 - mei 2020. We zijn heel blij dat Chris van Wieren bereid is gevonden om deze functie in te vullen. Chris zal zich vooral bezig houden met de positionering in de wijk, het versterken van netwerken, en

het vormgeven van (digitale) communicatie rondom activiteiten in/ met de wijk. U hoort hier op korte termijn zeker meer van, en als u nog meer ideeën heeft laat dat dan vooral ook weten!

Er wordt dus gestaag doorgewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen voor het breder gebruik van het kerkgebouw en we houden u hiervan ook goed op de hoogte.

Ruerd Ruben

Ook op het terrein van het verwerken van de vergunningen voor de verbouwing zijn verdere stappen gezet. Er is een eerste overleg geweest met de gemeente Den Haag om te bespreken op welke manier onze plannen passen in het bestemmingsplan voor de wijk Benoordenhout/Archipel. Daartoe is ook een tekstschrijver gevonden die de ideeën uit onze verkenning zal gaan vertalen in een goed leesbaar voorstel dat gebruikt kan worden bij het verdere overleg met de gemeente en met de instanties en inwoners van de wijk en ook aansluit bij de bestuurlijke eisen voor de mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan.



---

## Bericht van ds. Corrie van Duinen

### Huwelijk Renske en Dev op 29 mei

Op woensdag 29 mei vieren wij in de Duinzichtkerk het huwelijk van Renske Berendsen en Devesh Salvi. Al eerder werd hun huwelijk voltrokken, en daarna gevierd in India, waar Devesh vandaan komt. Nu vragen wij de zegen over hen en hun leven samen in een dienst in de Duinzichtkerk. In een van onze gesprekken zeiden zij: "De dienst is een soort van 'amen en gloria' op de afgelopen jaren en de eerdere huwelijksmomenten."

Renske en Dev zijn sinds een paar jaar deel van onze gemeente. Zij kwamen mee in het kielzog van onze jeugdwerker Chris (als je dat zo mag zeggen), en zij zijn gebleven. Al voordat duidelijk was dat ik uit de Duinzichtkerk zou vertrekken maakten wij de eerste afspraken over deze dienst. En natuurlijk doe ik die afspraak gestand. En van harte. Ook u als gemeenteleden bent van harte uitgenodigd voor de dienst, en om Renske en Dev aansluitend te feliciteren. De dienst is in de Duinzichtkerk, op woensdag 29 mei, om 15.30 uur. Mede namens Renske en Dev: weet u welkom!

### Hoe zou het toch met haar zijn...

Soms hoor ik via via dat mensen dat vragen, en benieuwd zijn hoe het mij vergaat in de Noord-Hollandse polder. Het antwoord is simpel: heel goed. Inmiddels ben ik goed gesetteld in het dorp, en in de gemeente, en geniet ik van het fijne huis, en de weidse uitzichten, en de hartelijkheid van de mensen. Ik ontdek Alkmaar als prachtige stad, waar óók concerten zijn, en bioscopen. Kortom, het gaat mij goed, heel goed zelfs. Met dank voor alle belangstelling, en de mooie post die ik af en toe nog krijg uit Den Haag. En als u benieuwd bent naar dit plekje: op zondag 30 juni vier ik mijn 25-jarig ambtsjubileum in de kerk van Stompetoren. En iedereen wiens dominee ik ooit was, is daarbij van harte uitgenodigd. Een formele uitnodiging komt nog naar de kerkenraad, en de precieze details komen ook nog. Maar ik zie e maar uit. Het is mooi om in dankbaarheid om te zien.

Met een hartelijke groet,  
ds. Corrie van Duinen



## Van uw pastorale ouderlingen

Gedurende de 40-dagentijd en bij de vieringen in de Stille Week en rondom Pasen zijn er veel goede ontmoetingen geweest waarbij we in kleine en grotere kring onze verbondenheid met elkaar kunnen ervaren. Deze tijd wordt in onze gemeente altijd intens beleefd en biedt verschillende mogelijkheden om ons geloof te verdiepen door contact met elkaar en anderen. Ook rondom de vieringen van Pinksteren en Hemelvaart hopen we daarop attent te zijn.

Samen met ds. Jaap van de Meent organiseren de pastorale ouderlingen enkele avonden 'Eten met de dominee'. In april is er weer 'Eten met de dominee' geweest en in mei staat er opnieuw een tafel gedekt. Er is nog gelegenheid om hieraan deel te nemen en in kleine kring bij een van de ouderlingen thuis een goede maaltijd te delen en ervaringen uit te wisselen. Als u hiervoor wilt worden uitgenodigd, dan kunt u dat laten weten aan Monique de Kruijf.

Het team Meeleven komt op 24 april bijeen en zal dan dieper ingaan op het thema 'eenzaamheid bij ouderen'. De deelnemers aan het team Meeleven hebben oog voor een aantal gemeenteleden op leeftijd uit hun directe omgeving of netwerk. Zo blijven we hopelijk ook op de hoogte van lief en leed waarbij de presentie van kerk en gemeente belangrijk is en gewaardeerd wordt.

Als u behoefte heeft aan contact met een van de ouderlingen, dan staan wij voor u klaar

Ruerd Ruben

## Contactgegevens

Jan Willem Thijs  
Van Diepenburchstraat 96, 2597 PW  
070 3248896, jwtkpnmail.nl

Jenny du Pon  
Bezuidenhoutseweg 65-81, 2594 AC  
070 2162181, jdupon@ziggo.nl

Annemie van Gend  
Benoordenhoutseweg 78, 2596 BC  
070 3242658 / 06 5115 7397  
annemiebesier@hethaagsebos.eu

Zij richten zich vooral op gemeentelieden van 70 jaar en ouder.

Monique de Kruijf  
Benoordenhoutseweg 275, 2596 BJ  
06 13703816 (ook Whatsapp),  
moniquedekruijf@ziggo.nl

Ruerd Ruben  
Waalsdorperweg 51, 2597 HP  
070 3264060, ruerd.ruben@wur.nl

Deze twee zijn er vooral voor de groep vijftigers en zestigers.

**Jeugouderling**  
Daniël Akkerman  
Ruychrocklaan 92, 2597 ER  
06 27024043,  
dpakkerman@gmail.com

**Vacature**  
groep dertigers en veertigers

## Van de diaconie

### Goed nieuws van de maaltijdgroep

Hallo Allemaal,

In de Onderweg van maart staan mooie plaatjes van de eerste maaltijd in de DZK. De gezelligheid spat ervan af! Met wat kunst- en vliegwerk en veel gepuzzel is het gelukt op tijd een Indonesische maaltijd te serveren voor de verwachte 45-50 personen. We zijn met 15 leden van de VK-maaltijdgroep gastvrij ontwaard door de diaconie en niet te vergeten door de koster. Dank aan alle enthousiastelingen die de handen uit de mouwen staken!

De tweede maaltijd, op de eerste maandag van maart, hetzelfde recept. Weer grote belangstelling van oude (15) en nieuwe maaltijdgroepen en gezelligheid troef! Bets Nijssen en Yolande van Daal toverden een heerlijke maaltijd op tafel, stampot spruiten met een balletje gehakt en jus, met tot slot een magnifiek toetje. Ook deze keer was er ruim voldoende hulp, we hebben inmiddels een lijstje vaste vrijwilligers en een grotere groep 'invalers' op kunnen stellen.

Op maandag 6 mei staat alweer de derde maaltijd gepland. Goed nieuws, de dames Bets en Yolande staan weer achter de potten en pannen. Ze hebben toegezegd eens in de twee maanden voor de maaltijdgroep te willen koken. Geweldig dames....., toppers!

Koken voor veertig man in de DZK--keuken is een pittige klus. Het kan eigenlijk niet: het keukentje is daarvoor niet geschikt, evenals de overige voorzieningen. Bets en Yolande ondervangen dit door de maaltijd grotendeels thuis voor te bereiden.

Ikzelf hou wel van een dol, dwaas avontuur. Koken in een kerk dus. Caroline houdt het, qua koken, even voor gezien. Ik zoek dus een nieuwe koksmaat, een gezellige vent. Wie voor een groep kan koken en van een uitdaging houdt, kan zich bij me melden. Voor maandag 3 juni heb ik eenmalig zelf een koksmaat





kunnen regelen. Verenigt u, Mannûh met Pannûh! Dus bij voldoende vrijwilligers plannen we maandag 3 juni weer een maaltijdgroep in de DZK.

De maaltijd begint met een borrel vanaf 18.00 uur in de kapel, waar Caroline de maaltijdgroepers op vrolijk pianospel onthaalt. Om 18.30 uur aan den dis, rond 20.00 uur sluiten we de bijeenkomst.

Graag tot ziens,  
Caroline en Hans

Belangstellenden kunnen hun naam op een lijst in de kerk noteren of zich aanmelden per e-mail: [cmwasenaar@outlook.com](mailto:cmwasenaar@outlook.com). Kosten van de maaltijd: 4.50 euro p.p.



## Midzomernachtfeest op 21 juni

Op 21 juni, na de vintage kledingbeurs, begint het midzomernachtfeest onder de toren van de Duinzichtkerk. Met een barbecue voor de wijk en jazzmuziek om de avond op te luisteren. Iedereen is van harte uitgenodigd, en neem uw burens ook mee!

Opgeven via [c.vanwieren@pkn.nl](mailto:c.vanwieren@pkn.nl)

## Agenda diaconie mei - augustus

6 mei - Maaltijdgroep\*  
3 juni - Maaltijdgroep\*  
19 juni - Open je Hart-bijeenkomst in CTK  
1 juli - Maaltijdgroep\*  
6 juli - Vrijwilligersochtend (diaconale koffie)  
Vakantietasjes voor kinderen van de voedselbank De Paardenberg  
1 augustus - Zomerochtend

\* De maaltijdgroepen gaan door als er voldoende vrijwilligers zijn.

## Vintage kledingbeurs in de Duinzichtkerk, 21 juni

Al een tijdje leeft bij Sylvia en ondergetekende het idee om een vintage kledingbeurs te organiseren. Een kledingbeurs is duidelijk, vintage is een ander, meer van deze tijd, woord voor tweedehands. De bedoeling is dat we allemaal eens onze kledingkast doorspitten en kijken wat er nu echt weg kan. Het ruimt heerlijk op!

Inleveren kan op maandag- en donderdagochtend 17 en 20 juni, tussen 9.00 en 13.00 uur en ook donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

De kleding; rokken, (spijker-) broeken, T-shirts, truien, jurken en vast veel meer, wordt netjes opgehangen en heel laag geprijsd, met behulp van gekleurde labels. Alles is à contant te koop.

### Verkoop quiltlapjes en handwerkartikelen

Naast deze kledingbeurs neemt een goede vriend van mij, Fred Klomp, een grote collectie quiltlapjes, -boeken, linten, lappen stof en (borduur-) garen mee. De vele lappen stof, in wel tweehonderd dessins, kan hij op maat knippen. Hij stelt dit belangeloos beschikbaar!

De verkoop van de kleding en van de quiltartikelen komt ten goede



van JONG, huiswerkbegeleiding voor kinderen in Transvaal. Met de opbrengst kopen we, samen met Inge van Bommel van JONG, nieuwe schoolboeken. JONG zit in bij de diaconale locatie de Paardenberg. Door deze begeleiding kunnen de kinderen uit Transvaal verder komen in het leven.

U bent van harte welkom om tussen 16.00 en 19.00 uw slag te slaan! Meer informatie nodig? Spreek Sylvia of mij aan in de kerk, of mail naar [wjdevliegermoll@gmail.com](mailto:wjdevliegermoll@gmail.com).

Sylvia Huijboom en Willemien de Vlieger-Moll

P.S. We hebben vrijwilligers nodig om deze verkoop goed te laten verlopen. Meld u aan om in actie te komen voor JONG!



## Het profiel is klaar!

Op de gemeentebijeenkomst van 24 maart zijn de conceptprofielen van de wijkgemeente en predikant gepresenteerd. Er was een goede opkomst en dat toont de grote betrokkenheid van onze gemeente bij de stappen die gezet worden om een nieuwe predikant te zoeken. De aanwezige gemeenteleden herkennen zich in de geschetste profielen en er werd nog een aantal goede suggesties gegeven. Deze suggesties zijn verwerkt in de definitieve profielen, die u kunt vinden op de tafel onder de toren, onze website en één profiel in deze Onderweg!

Veel dank aan de leden van de profielcommissie: Guus Boelens, Tineke van Bommel, Madelief Hohé, ds. Jaap van de Meent, Wietske Nutma, Teun Ritzema, Ruerd Ruben, Aart Stevens, Jan Suyver en Deborah Zwaanswijk!

In april is de beroepingscommissie van start gegaan, waarover u in de volgende Onderweg meer zult lezen. We wensen de beroepingscommissie veel succes en zegen toe met haar werkzaamheden!



Gemeenteberaad

## Profiel nieuwe predikant(e)

De PKN-wijkgemeente Archipel-Benoordenhout rondom de Duinzichtkerk in Den Haag zoekt een predikant(e) (1 fte) die midden in de kerk, de wijk en de wereld staat. Wij zijn op zoek naar een jeugdige en aansprekende predikant, die gedreven en verbindend is en in staat is om mensen te inspireren en enthousiasmeren. Hij/zij weet vanuit maatschappelijke bewogenheid de Bijbelse boodschap te verbinden met het leven van alledag en de grote vragen van de tijd. Door het kleine aantal jonge gezinnen en de vele ouderen zal hij/zij in staat moeten zijn en er ook plezier in scheppen verbinding te vinden met en betrokken te zijn op juist deze beide leeftijdscategorieën. Dit vraagt een communicatief en 'laagdrempelig' persoon, geïnteresseerd in mensen, zich makkelijk bewegend en makkelijk schakelend, die open staat voor de omgeving rondom de eigen gemeente, zoals de wijk (waarbinnen de Oranje Nassauschool), de stad, de PGG en andere geloofsgemeenschappen. Voor die taak staat onze predikant(e) natuurlijk niet alleen. Deze taak wordt gedeeld met ouderlingen, diakenen, een diaconaal werker, een jongerenwerker, en veel vrijwilligers (ruim 100).

Onze gemeente kan je rustig mondig noemen, kritisch ook. De nieuwe predikant(e) moet discussie met gemeenteleden niet uit de weg gaan, maar juist kunnen waarderen. Hij/zij geeft er ruimte aan zonder de eigen mening aanstonds opzij te zetten. De gemeente niet "dogma's" opleggend, maar door te luisteren en in gesprek te gaan en zo nodig door tegenstellingen te overbruggen, is hij/zij een verbindende persoonlijkheid voor de hele gemeente. Dit vergt creativiteit, lenigheid van geest, gevoel voor humor en soms ook moed bij verschil van mening. Gemeenteleden willen in hun rol als gelovigen door de predikant(e) niet eenzijdig onderricht, maar juist gefaciliteerd en gestimuleerd worden.

Onze gemeente heeft plannen om meer open kerk in de buurt te zijn met een programma rond zingeving en wijkgerichte activiteiten. Van de nieuwe predikant(e) wordt gevraagd om dit proces te faciliteren en samen te werken met een mogelijk aan te stellen theoloog, die wijkgerichte activiteiten zal vormgeven. Het vraagt organisatievermogen om motiverend en inspirerend samen te werken met verschillende groepen mensen, zoals de vrijwilligers, de "staf", de collega('s) in het bijzonder van de Christus Triumfatorkerk, de kerkenraad en commissies. Samenwerken, samenbrengen en samenhouden. Hij/zij kan rekenen op een gemeenschap die hem/haar in het werk ondersteunt.

De predikant(e) draagt bij en geeft richting aan vernieuwingen zowel in liturgisch opzicht als ook in het licht van de toekomstplannen zoals verwoord in het beleidsplan. De gemeente is oecumenisch gericht en vraagt dat ook van de predikant(e). De predikant(e) is een theoloog die van het vak houdt en het enthousiast bijhoudt. Die inspirerend en uitdagend het Woord kan verkondigen en uitleggen en die ook goed kan luisteren. Hij/zij heeft aandacht voor de pastorale noden.

Samenvattend vragen wij een jeugdige predikant(e) (1 fte) die:

- het evangelie en de dagelijkse actualiteit aan elkaar kan verbinden
- een warme persoonlijkheid heeft, met plezier in zijn/haar werk en intellectuele bagage
- werkervaring heeft in één of meerdere gemeentes
- laagdrempelig en communicatief is ingesteld en discussie waardeert
- inspirerend en verbindend kan samenwerken
- mensgericht is, met gevoel voor humor
- enthousiast en sportief is, betrokken bij de wijk
- vernieuwend is en de gemeente daadkrachtig verder kan helpen in haar toekomstige ontwikkeling om meer open kerk in de buurt te zijn
- omgevingsbewust is, weet wat in de gemeente en de wijk leeft, zowel bij de vele ouderen als bij de jonge gezinnen en de tussengroep
- persoonlijkheid heeft, kan relativiseren maar ook standvastig is in eigen overtuigingen





Gemeenteberaad op 24 maart over de profielen van de gemeente en de nieuwe predikant



*Een nieuwe herder en leraar*

*Onze wensen lezend, zo fraai geformuleerd  
Omtrent een nieuwe predikant  
Dacht ik, wat een knappe koppen  
hebben wij in ons land*

*Ik dacht ook aan ons mooi Den Haag  
De zee zal ieder mens bekoren  
En... schuifelend door het mulle zand  
Is menige preek geboren.*

*Als bemoediging zeg ik onverdroten  
Wij zoeken geen schaap met vijf poten  
Vier is genoeg,  
en lammetjes uit de geest geboren,  
daar willen wij heel graag over horen.*

*Klara Steunenbrink*



## 'Vreemdelingen en priesters': lezing Stefan Paas

In het kader van de lezingencyclus 'Hoe zullen wij dan leven?', georganiseerd door De Zinnen, Christus Triumfatorkerk en Duinzichtkerk, hield prof. dr. Stefan Paas op dinsdagavond 9 april in de Duinzichtkerk een lezing naar aanleiding van zijn gelijknamige boek.

Professor Paas is hoogleraar missiologie aan de VU en de Theologische Universiteit Kampen en sinds oktober 2018 theoloog des vaderlands. Ook heeft hij een pioniersgemeente – Via Nova – in Amsterdam.

Eerst legde hij uit wat zijn vakgebied inhield. Bij missie en zending denken nog veel mensen aan de verkondiging van het evangelie in Azië en Afrika, maar tegenwoordig is Europa zendingsgebied. De spreker doet onderzoek naar de rol van de kerk in de geseculariseerde Westerse wereld, waar wij deel van uitmaken.

Aan de hand van vier vragen legde hij zijn gedachtegoed aan de toehoorders uit.

### 1. Waar komt de secularisatie vandaan?

Secularisatie is niet slechts een verschijnsel van deze tijd. Ook in het Romeinse Rijk vormde de christenen een minderheid. Pas onder keizer Constantijn de Grote (ca. 280-337) groeide het christendom tot 50% van de bevolking. Veel mensen waren alleen christen van

wege hun ambt. Rond 1200 waren er al christenen die alleen met Pasen naar de kerk gingen. En ook Luther en Calvijn spraken over weinig betrokken christenen in de samenleving. De sterke positie van de kerk in de jaren vijftig komt niet meer terug. In onze maatschappij hebben christenen een minderheidspositie, maar de kerken en pioniersplekken bestaan nu wel voornamelijk uit betrokken leden die bewust voor het geloof hebben gekozen. Europa is vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw 'zendingsveld' geworden.

### 2. Hoe reageerden de kerken hierop?

Professor Paas geeft enkele voorbeelden van hoe kerken op de leegloop reageerden. In de jaren zeventig en tachtig kwam vanuit Amerika de 'Kerkgroebeweging' met ideeën om de christelijke cultuur in de samenleving terug te brengen. Ook waren er jongeren die onder het motto 'transformatie' de wereld wilden veranderen door middel van christelijke waarden als vrede en humaniteit. Tevens heeft men in de tweede helft van de vorige eeuw het taalgebruik aangepast. Maar deze strategieën 'instrumentaliseren' volgens de spreker de missie, dat wil zeggen dat er altijd doelen gehaald moeten worden. Het doen van dingen is in zichzelf goed, ook zonder een doel te stellen. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Kijk naar de taal van de kunst. Muziek van bij voorbeeld Bach, schilderijen en beeldhouwwerken hebben schoonheid in zichzelf. Ook in de opvoeding hebben dingen die uit liefde zijn gedaan waarde in zichzelf, ook al kiezen kinderen een andere weg. En Jezus stelt in zijn prediking ook geen hoge doelen en wijst op de blijdschap over het terugvinden van één verloren schaap, één penning en één zoon (Lucas 15). In de liturgie komt dit terug in de doxologie, de lofprijzing van God, enkel omdat Hij goed is.

### 3. Wat heeft God hiermee te maken?

De spreker brengt de huidige situatie van de kerk in verband met de ballingschap van Israël. Gods verhaal en zijn beloften leken voorbij. Israël moest machteloos leven te midden van culturen waarin voor

God geen plaats was. Er heerste verdriet en men zocht verklaringen: 'waarom'? Maar er ontstonden ook nieuwe perspectieven, zoals Daniël meemaakte toen de Babylonische koning Nebukadnessar zijn God erkende als 'de God der goden' (Daniël 2:47). Israël ontdekte in ballingschap dat hun God misschien wel de God van de hele wereld zou zijn. Israël had geen macht en geen controle, was afhankelijk van de seculiere cultuur.

Ook heden hebben leden van kerken en pioniersplekken nieuwe ervaringen als vreemdelingen in een maatschappij zonder God.

### 4. Hoe ziet een pioniersplek eruit?

De spreker vat de rol van de kerk in onze samenleving samen in de term 'priester'. Priesters vormen per definitie een minderheid. Ze verbinden het volk met God. Wat betekent dit voor ons? Het gaat erom dat wij elkaar, onze burens, collega's en stadgenoten 'zegenen', dat wil zeggen het goede voor hen zoeken en dit in verband brengen met God. Het priesterschap is gericht op de gemeenschap, waar we vertegenwoordigers zijn van God. We kunnen bidden en ook danken voor anderen, ook als ze niet of anders geloven. Zo bracht Job 's morgens een offer voor zijn kinderen, omdat ze misschien gezondigd zouden hebben (Job 1:5).

We kunnen goede woorden en mooie beelden doorgeven. En door te geloven kunnen we een ander 'heiligen', deelgenoot laten worden in ons geloof. In de kerk van de toekomst gaat het vooral om de waarde van relaties. Deze betekenisvolle relaties ontbreken nog vaak, binnen en buiten de kerk.

De spreker geeft ons een hoopvolle visie die ook zinvol kan zijn voor onze plannen voor de toekomst van ons kerkgebouw. Met het loslaten van het krampachtige doel om zoveel mogelijk mensen de kerk in te halen, biedt hij een ontspannen manier om in kerk, buurt en stad als vreemdelingen en priesters met mensen om te gaan onder de zegen van God.

Corrie Kleijnendorst







## Palmpasen

Op 12 april kwam de jeugd van de Christus Triumfatorkerk en de Duinzichtkerk in de Kapel bij elkaar om de mooiste palmpaasstokken te maken. Wat op het oog misschien een chaotische tornado van crepepapier, kuitjes, paaseieren, snoepsleutels, glitterlinten en borrelende ouders leek, was eigenlijk een heel geslaagde middag. Natuurlijk is het verhaal van Palmpasen nog langs gekomen en ook leerden de kinderen een aanstekelijk liedje. (zoek eens op youtube naar 'ho ho ho hosanna').

Beide groepen gingen vervolgens op zondag 14 april naar een verzorgingshuis in de buurt van hun eigen kerk, waar bloemen zijn uitgedeeld als palmpaaspresentje aan de bewoners.

Chris van Wieren



Op bezoek bij zr. Bassa in Maison Gaspard de Coligny



## De Commissie van Ontvangst: iets voor u?

Een van de vele vrijwilligerstaken in de Duinzichtkerk ligt bij de Commissie van Ontvangst. Hier maar eens met hoofdletters. Ze zijn een soort gastvrouw/gastheer op de zondagmorgen; u kent ze waarschijnlijk wel. Het is zo vanzelfsprekend: wie op zondag in de kerk komt treft daar iemand die je welkom heet. Je krijgt een liturgie en een liedboek, en zo nodig hulp met je jas, rollator, enz. De Commissie van Ontvangst staat met drie mensen, één bij de toreningang en twee aan de orgelzijde paraat voor de kerkgangers.

Tijdens de dienst dragen zij zorg voor het collecteren en na afloop controleren ze op weg naar de kofie of er geen spullen zijn achtergebleven in de banken. Je kunt je bijna geen relaxtere taak voorstellen. Een commissie die zijn werk uitsluitend voor, tijdens of kort na de dienst doet, geen vergaderingen, maar wel eens per jaar een uitnodiging voor een gezellige ochtend met alle vrijwilligers.

Niettemin wordt dit werk zorgvuldig gepland. Per halfjaar wordt er een rooster opgesteld. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met dagen die de commissieleden als 'verhindertdagen' hebben opgegeven of met speciale kerkdiensten. Het streven is de leden niet vaker dan eens per maand in te roosteren, maar in vakantieperiodes wil dat wel eens mislukken.

Het nieuwe rooster is op dit moment in de maak. Het loopt van Pinksteren tot Advent 2019. Er is behoefte aan een paar extra leden om het werk lichter te maken en het rooster relaxed te houden.

Dus: mocht het zo zijn dat u denkt dat deze commissie iets voor u is, meld u aan, u bent van harte welkom.

Annemie van Gend - Besier  
Benoordenhoutseweg 78, telefoon :  
06-51157397  
E-mail: annemie@hethaagsebos.eu

## Paastijd

*Pasen is weer opleven in de lente,  
voorgoed bevrijd van donkerte.*

*Alles geurt, alles kleurt zich,  
er is vrolijkheid en licht.*

*Kinderen zijn in nieuwe kleren,  
vogels wassen zich de veren.*

*De lentebloemen prijken  
op bermen en langs dijken.*

*Daar boven is er gewemel  
van insecten zonder tal,*

*verwarmd door het licht van 't heelal.*

*De eerste hommelmot gaat op pad.*

*De wind beweegt het jonge blad  
en doet zoetige geuren ontlokken*

*aan de pas ontloken knoppen.*

*Het nieuwe leven is nog puur.*

*Fraai getooid is de natuur.*

*Er grazen weer koeien in de wei.*

*De jonge dieren dartelen er en stoeien.*

*Het grasland staat vol bloemen  
teveel om te benoemen.*

*In roze bloeien de appelbomen.*

*'t Is tijd om liggend in 't gras te  
dromen ...*

*Janneke van Beuzekom-van Veen*

*April 2009*





## 13 april 1935

**Verhoorde gebeden.  
Verrassende geschenken.  
Verheugende gedrevenheid.**

Een voorrecht is het nog steeds: de gemeente van de Duinzichtkerk komt bijeen in een sfeer vol bedehuis. Al 84 jaar.

Op zaterdag 13 april 1935 was er drukke bedrijvigheid. Snel schoon gemaakt de vloer. Vlug geplaatst de banken. De ingebruikneming was om 15.00 uur. Ds. L.D. Terlaak Poot dacht terug: Betrokken gemeenteleden. Inspirerende vergaderingen. Gebeden om zegen. Ruime bijdragen. Bekroond de inspanning. Bereikt het doel. In korte tijd.

### Verhoorde gebeden

Veel schonk de familie Zanen. Hij, de wijkpredikant, stimulator van de bouw, keek nog even rond met H.P. C. Zanen, schenker van het gebrandschilderde glas-in-lood raam. Alles was nieuw, ook dit. Zij spraken er nog over. Overigens, hoe en wie tot het onderwerp kwam is moeilijk achterhaalbaar. Wel waren in gedachten de ramen in de kerk te Herzogenbuchsee bij Bern. De zeer protestantse schilder Eugene Burnand schilderde die: drie ramen naast elkaar in de breedte. Sprankelend. Zeer helder. Niet haalbaar voor de Duinzichtkerk. Slechts een smalle verticale strook was beschikbaar. Het was gelukt. Tevreden en trots bekeken zij het. Herman Veldhuis was de schilder. Glazeniersbedrijf J. L. Schouten te Delft de vervaardiger. Wat zagen predikant en schenker? Een totaal andere vormgeving! Het bovenste deel was een eigentijdse toevoeging: het veilige, ommuurde hemels Jeruzalem, stad van vrede en recht, de Duinzichtkerk links, een moskee rechts. Onmiskenbaar majesteitelijk is



staand Jezus te zien. Zijn kruis achter Hem. Omgeven wordt Hij door twaalf discipelen, niet allen even goed zichtbaar, één wat verstopt, maar toch. Daarom noemde ds. Terlaak Poot, uitgaande van Marcus 3: 13 ("...en Hij riep tot zich die Hij wilde.") het 'de roeping van de discipelen', in deze situatie.

Het middelste deel bevat tien bijbelse personen uit het Nieuwe Testament die met Jezus waren. Het onderste deel, ook een eigentijdse toevoeging, had ook hun aandacht. Zeven genezen zieken links. Zes moeders, vijf baby's en een kind rechts. Allen rondom het Lam op het boek met zeven zegels. Het vloeit bloed, uitlopend naar de Leeuw van Juda (Openbaring 5).

### Verrassende geschenken



Ferm zullen geluid hebben de drie klokken. Krachtig zal geklonken hebben de zang van de gemeente. Voorbijgangers zullen alles hebben gehoord: daar gebeurt iets. Een nieuwe kerk, in het oog springend op een prachtige locatie. Duidelijk was het wel: protestants Benoordenhout had haar eigen kerkgebouw. Doelgerichte werkzaamheden leidden tot het prachtige resultaat.

### Verheugende gedrevenheid

Welkom is iedereen. Bij binnenkomst ziet de nodigende en zegnende Christus allen aan. Staat Hij ook centraal bij ons in gemeenteactiviteiten en prediking?

Voor velen is het kerkgebouw zeer vertrouwd. Voor anderen een nieuwe ervaring. Voor allen in deze impressie nu terecht aandacht voor die bijzondere zaterdag, 84 jaar geleden.

U zij de glorie, opgestane Heer.

A. van der Weel



Orgel dat ca. 33 jaar na ingebruikname van de Duinzichtkerk het oude orgel verving.

## PREEKROOSTER

H.A. = Heilig Avondmaal,  
w+c = Woord en Communie

## Duinzichtkerk

Aanvang 10.00 uur, tenzij anders  
vermeld

- 28/04 ds. N. van Dorp  
05/05 ds. T. de Boer  
12/05 ds. R.B. ten Hoopen
- 19/05 ds. J. van de Meent
- 26/05 ds. E. Hulsman  
30/05 Hemelvaartsdag, gezamen-  
lijke viering in de  
ChristusTriumfatorkerk.
- 02/06 ds. R. Algera, H.A.  
09/06 Pinksteren,  
ds. J. van de Meent
- 16/06 ds. T.L. Hetteema, bevesti-  
ging ambtsdragers
- 23/06 kerkennacht
- 30/06 ds. J.C. van Dongen

## Nebo

Aanvang 11.30 uur

- 05/05 Pastor J. Baptist, w+c  
19/05 ds. W. Huizing, H.A.  
02/06 ds. W. Steenberg  
09/06 Pinksteren,  
ds. A. Sterrenburg



Kansel van de Nicolai Kirche in Berlin-  
Spandau

## Collecterooster

	1e collecte	2e collecte
28 apr	Centrale Diaconie	Eigen wijkgemeente
5 mei	Kerk in Actie, noodhulp	Eigen wijkgemeente
12 mei	PKN Jeugdwerk (JOP)	Eigen wijkgemeente
19 mei	Diaconale collecte Kariboe Bibi	Eigen wijkgemeente
26 mei	Wijkdiaconie	Eigen wijkgemeente
2 jun	Wijkdiaconie	Eigen wijkgemeente
9 jun	Kerk in Actie, Pinksterzending	Eigen wijkgemeente
16 jun	Centrale Diaconie	Eigen wijkgemeente
23 jun	Kerk in Actie, Werelddiaconaat	Eigen wijkgemeente
30 jun	Diaconale collecte Ouderenwerk	Eigen wijkgemeente

## Opbrengsten collecten maart

3 maart	1e collecte	HAASTU studentenpastoraat	134,96
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	114,90
10 maart	1e collecte	Kerk in Actie, voorjaarszending Cuba	187,80
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	155,65
17 maart	1e collecte	Kerk in Actie, 40-dagentijd: binnen- lands diaconaat	247,45
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	128,85
24 maart	1e collecte	Kerk in Actie, 40-dagentijd: kinderen in de knel India	136,10
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	198,25
31 maart	1e collecte	PKN Missionair werk	204,90
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	115,95
	3e collecte	Noodhulp Zuidelijk Afrika	376,05



# Gegevens betreffende de gemeente

## **Predikant:**

Interim-predikant is ds. Jaap van de Meent, bereikbaar tel. 06-20498002. E-mail: [contact@jaapvandemeent.nl](mailto:contact@jaapvandemeent.nl). Ook bereikbaar via het kerkelijk bureau.

## **Diaconaal opbouwwerker:**

Jeannet Bierman vervangt tijdelijk Robin de Jong. Bereikbaar via STEK: 070-3181616, [info@stekdenhaag.nl](mailto:info@stekdenhaag.nl) of [jbierman@stekdenhaag.nl](mailto:jbierman@stekdenhaag.nl).

## **Jeugdwerker:**

Chris van Wieren, maandagen in de DZK en vrijdagen in de CTK; 06-34933775 / [c.vanwieren@pkn.nl](mailto:c.vanwieren@pkn.nl).

## **Scriba:**

Gerrit van Straalen, Oostduinlaan 81, 2596 JJ Den Haag, tel.: 070-3268822, e-mail: [straalg@kpnmail.nl](mailto:straalg@kpnmail.nl)

## **Organisten:**

Duinzichtkerk: Gert Boersma, Meerburgstraat 8, 2804 ZE Gouda, tel.: 0182-539162; Vervanging: Roelfien Folkersma, Hemsterhuisstraat 10, 2513 RD Den Haag, tel: 06-29155905

## **Kerkelijk bureau:**

Annika Kruithof, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage. Openingstijden: maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze uren en bij afwezigheid contact via voicemail op tel. 070-3245778. Alle correspondentie en nota's naar het Kerkelijk Bureau. Ook bereikbaar via e-mail: [duinvre@xs4all.nl](mailto:duinvre@xs4all.nl).

## **Adres voor doopbediening, huwelijksbevestiging en attestaties:**

Neem contact op met het kerkelijk bureau of met de scriba.

## **Auto-rijdienst Duinzichtkerk:**

Tineke van Bommel-Reehoorn, tel. 06-4454 3447

## **Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel:**

Vrijwillige bijdragen, bijdragen in het kader van de Actie Kerkbalans, giften of legaten ten behoeve van de Wijkgemeente Archipel Benoordenhout gaarne overmaken op rekening NL69 INGB 0000 2461 28 t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Penningmeester: Kerst K. Troost, tel. 06-83702602 of e-mail [kerstktroost@gmail.com](mailto:kerstktroost@gmail.com)

## **Penningmeester ZWO-commissie DZK/VK:**

Rekening NL 92 INGB 0000 5439 89

## **Onderhoudscommissie DZK/VK:** Stan Butijn

## **Penningmeester Wijkdiaconie:**

Rekening NL63 INGB 0000 3115 17. Informatie bij Nel Klamer-Brouwer, Bankastraat 157, 2585 EM Den Haag, tel. 070-3501317, e-mail: [p.klamer@ziggo.nl](mailto:p.klamer@ziggo.nl)

## **Werkgroep Marienbrunn**

De Werkgroep Marienbrunn onderhoudt de contacten met onze Partnergemeente in Leipzig. Rekening NL81 INGB 0000 4579 54

## **Kosterij Duinzichtkerk:**

Sylvia Huijboom, Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC, tel. 070-3245774



Filmavond, 10 april, in het teken van het komend bezoek aan onze Partnergemeente in Leipzig-Marienbrunn. Een deel van de film 'Wir sind das Volk - Liebe kennt keine Grenzen' werd bekeken en besproken. Een ingrijpende film met ook beelden van vreedzame demonstraties in Leipzig waar één van onze gemeenteleden toendertijd ook bij was.



# AGENDA

## APRIL

donderdag 25 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

## MEI

maandag 6 18.00 uur Maaltijdgroep in de kapel van de Duinzichtkerk, mits voldoende vrijwilligers zich hebben opgegeven bij Caroline van Wassenaar dan wel Tineke van Bommel. Aan tafel 18.30 uur.

donderdag 9 10.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

woensdag 15 20.00 - 21.45 uur Verdiepingsavond in de ChristusTriumfatorkerk over de achtergronden van de Synode van Dordrecht (1618-1619).

donderdag 16 10.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

donderdag 16 11.00 - 12.30 uur Bijbels Leerhuis, ter voorbereiding van de dienst op 19 mei, onder leiding van ds. Jaap van de Meent, Duinzichtkerk.

zaterdag 18 09.30 uur Vertrek vanaf station Laan van NOI voor uitstapje naar Dordrecht. Zie voor opgeven voor deze dag op pag. 12 van de vorige Onderweg.

zaterdag 18 16.00 - 17.00 uur Orgelconcert in de Duinzichtkerk met Christiaan Ingelse. Laatste van de drie concerten ter gelegenheid van 50 jaar dit orgel in de kerk. Er worden stukken van Bach, Mozart, Brahms en een eigen compositie gespeeld. Na afloop in de kapel nagenieten met een glas.

zaterdag 18 19.30 - 22.30 uur Tieneravond. Graag vooraf opgeven via [c.vanwieren@pkn.nl](mailto:c.vanwieren@pkn.nl). Volgende Tieneravond wordt georganiseerd op 13 juli.

zondag 19 11.15 uur Wereldwinkel in de kapel van de Duinzichtkerk.

donderdag 23 10.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

donderdag 30 10.00 uur Hemelvaartsdag, viering in de Christus Triumfatorkerk.

## JUNI

maandag 3 18.00 uur Maaltijdgroep in de kapel van de Duinzichtkerk, mits voldoende vrijwilligers zich hebben opgegeven. Aan tafel 18.30 uur.

donderdag 6 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

donderdag 6 11.00 - 12.30 uur Bijbels Leerhuis, ter voorbereiding op de dienst van zondag 9 juni (Pinksteren), onder leiding van ds. Van de Meent, Duinzichtkerk.

donderdag 13 10.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

zondag 16 11.15 uur Wereldwinkel in de kapel van de Duinzichtkerk.

zondag 16 12.00 - 14.00 uur Zondagse brunch voor ouders en kinderen, kapel Duinzichtkerk.

woensdag 19 20.00 uur Open je hart - bijeenkomst in de Christus Triumfatorkerk.

donderdag 20 10.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

vrijdag 21 16.00 - 19.00 uur Vintage kledingbeurs, Duinzichtkerk

vrijdag 21 18.00 uur Midzomernachtfeest op het plein bij de Duinzichtkerk met BuurtBBQ en jazzmuziek.

donderdag 27 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

## JULI

maandag 1 18.00 uur Maaltijdgroep in de kapel van de Duinzichtkerk, mits voldoende vrijwilligers zich hebben opgegeven bij Caroline van Wassenaar dan wel Tineke van Bommel. Aan tafel 18.30 uur.

donderdag 4 10.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.